

Roepingenzondag.

Thema: Een oproep tot een dienst naar de voorbeeld van Heilige Josef.

Inleiding

Roeping is iemands reactie op een oproep van buiten jezelf om zijn sterke, punten en gaven te gebruiken om de wereld een betere plek te maken door middel van dienst, creativiteit en leiderschap.

In 1964 stelde Paus Paulus VI een Wereldgebedsdag voor roepingen in die samenviel met de Goede Herderszondag, die nu wordt gevierd op de Vierde Zondag van Pasen. Om deze reden wordt deze dag in de Katholieke Kerk ook wel Roepingszondag genoemd. De Katholieke Kerk ondersteunt en leert ons dat er 3 roepingen zijn. Het alleenstaand leven, het huwelijksleven en het religieuze leven of priesterschap.

Woordje van Angelo

Mijn naam is Ndiri Angelo Lustiko Wari. Ik kom uit Zuid-Soedan. Ik kom uit een gezin van 19 kinderen. Ik ben het een najongste kind. Ik ben tijdens de oorlog in Zuid-Soedan geboren en opgegroeid met oorlog. Mijn beide ouders waren gewoon lokale boeren.

Mijn familie was een Katholiek gezin. Mijn vader, die overleden is, was lid van de Parochieraad en mijn moeder is lid van de groep van het Heilig Hart van Jezus. Sommige van mijn broers en zussen zongen in het koor in de kerk.

Vanwege mijn zeer sterke Christelijke achtergrond, namen mijn ouders ons elke Zondag en op alle Feestdagen mee naar de Kerk voor de Mis. We zaten altijd voor aan met mijn vader en ik volgde vroeger alle activiteiten die tijdens de Mis plaatsvonden.

Op zeer jonge leeftijd, kochten mijn ouders koekjes en snoepjes voor ons. Mijn vrienden aten die van hen op, maar ik riep alle kinderen in het huis op om op een plek samen te komen en ik deed altijd na wat een priester doet op het altaar tijdens de Mis en het uitdelen van de Heilige Communie aan de communicanten. Ik gebruikte mijn koekjes als Heilige Communie om aan mijn vrienden uit te delen, omdat ik dan als kind als priester optrad.

Ik had zoveel passie voor en ik voelde me zo blij toen ik het deed. Dat was hoe ik voelde dat God me riep om zijn volk te voeden met het voedsel van de ziel, het eeuwige brood Jezus Christus zelf.

Ik werd actief in Parochies in Zuid-Soedan en in Nigeria. Toen ik naar Nigeria ging om filosofie te studeren, stuurden ze me tijdens vakanties altijd naar verschillende parochies in Nigeria voor pastoraal werk.

De pastoors gaven mij de opdracht om een aantal activiteiten in de parochies uit te voeren, zoals catechismusonderwijs, het leiden van koren, workshops geven aan verschillende apostolische groepen en zo veel andere activiteiten.

In mijn parochie in Zuid-Soedan gaf de mij de opdracht om, als hij afwezig was, de Zondagsgebeden voor de parocjanen te doen en de Heilige Communie uit te delen

Ik deed mijn middelbare school op het kleinseminarie in Zuid-Soedan. Daarna werd ik gestuurd naar Nigeria gestuurd om voor 3 jaar filosofie te studeren.

Toen ik opgegroeide met zoveel kinderen in het huis, was ik gewend om dingen te delen met mijn broers en zussen en samen te leven. Toen ik studeerde in het diocesane kleinseminarie, was het leven daar anders. Mensen deelden geen dingen en mensen woonden niet samen. Toen ik hoorde van Augustijnen, voelde ik dat ik hier zou moeten zijn. Toen ik me aanmeldde en de formulieren vulde, werd ik geaccepteerd en ze stuurden me naar Kenia om een paar maanden Engels te studeren en daarna werd ik voor filosofie naar Nigeria gestuurd. Nu voel ik me thuis door een kloosterleven dat we hier samen leven met mensen uit verschillende landen.

Ik kwam naar België om Nederlands te leren en om Theologie te studeren en om dan priester te worden om het volk van God in België te dienen als missionaris en om te evangeliseren.

Besluit.

Paus Franciscus zegt dat we onze beraadslagingen moeten baseren op onze roepingen op het leven van Heilige Josef met behulp van 3 sleutelwoorden.

De Heilige Josef werd door een droom voor een dienst geroepen. De Paus zegt ons na te denken over wat onze dromen zijn. Zijn het dromen die ons zullen helpen de kerk en de wereld te dienen? Zijn het dromen die kunnen worden vervuld tot trouw? Dromen we ervan de kerk te dienen door middel van een priesterschap of zusterschap of een religieus leven of een huwelijksleven? Of zijn het andere beroepen of het nu de gezondheidssector is, of communicatie of humanitaire hulp aan de arme landen of vluchtelingen of de door oorlog verscheurde landen? Helpen we vooral tijdens deze coronaviruscrisis de behoeftigen of de eenzamen en de hulplozen? Ondersteunt u de roeping van de jonge mensen die geroepen zijn om God te dienen door een religieus of priesterlijk leven? Laten we allemaal het voorbeeld van Heilige Josef volgen. Droom over onze roepingen, hoop te dienen en heb een standvastige trouw. Die drie woorden horen bij de heilige Jozef: droom, dien en trouw. Laten we niet onderdruk worden gezet door de druk van de wereld.

Laten we op deze roepingenzondag bidden dat de Heilige Josef ons begeleidt bij onze roepingen, zodat we inderdaad in staat zullen zijn om onze dromen te verwezenlijken in de naam van Jezus Christus onze goede Herder, Amen!