

## DE GROENE BOOG: EEN NIEUWE LOOT AAN DE ZORGSTAM



Sinds anderhalf is er een nieuw woonzorgcentrum in Heverlee. Het oude klooster van de dochters der Liefde, ( de 'Witkappen' ) en de oude Sint-Lambertusschool is verbouwd tot een woonzorgcentrum voor 77 bewoners en 10 assistentiewoningen. Daarnaast is er ook een school en een kinderdagverblijf. Het ligt aan de Jules Vandenbemptlaan 12, naast de pastorie van de Sint- Lambertuskerk, in Heverlee. Het is een mooie plek voor een rustige oude dag. Op welke manier kan de kerk actief en aanwezig zijn in het woonzorgcentrum, zeker als het een huis is zonder katholieke oorsprong?

Enige tijd voor de opening van het wooncentrum werd ik, pastoor van de parochiefederatie Heverlee, gebeld door de directrice Frieda Deckers. Ze vroeg wat de parochie kon of wilde betekenen voor de bewoners van het woonzorgcentrum, en op welke manier het woonzorgcentrum iets kon betekenen voor de parochie. Ze wilde daar alle medewerking aan verlenen. Een verrassende vraag, en een kans. De parochieploeg wilde daar wel medewerking aan verlenen. Ook ik zag daar een kans, ook omdat er vanuit de parochie niet altijd activiteiten waren in andere woonzorgcentra. We kwamen overeen dat er iedere twee weken een eucharistieviering zou zijn in de grote zaal. Dit zou ook beschikbaar zijn voor mensen buiten het centrum. Het materiaal daarvoor konden we daar opslaan. Ook de Samana en Okra zouden er contacten leggen.

En toen brak de Corona uit. Het woonzorgcentrum ging in lockdown. Voorlopig konden we niks doen. Toch zochten we naar manieren. Zo hielden we een Mariaviering in de tuin, waarbij bewoners van afstand konden meevieren. In de korte periode na de eerste lockdown waren er weer vieringen met alle beperkende maatregelen. Na de tweede lockdown werden de mensen snel gevaccineerd zodat er weer wat mogelijk is. En eigenlijk is er veel mogelijk.

Eens in de twee weken is er een eucharistieviering. Een van de bewoners is lectrice. Omdat iedereen gevaccineerd is, is er meer mogelijk dan op dit moment in de kerken mogelijk is. Tijdens een doorsnee viering zitten er ruim dertig mensen in de zaal die ongeveer een half uur duurt. Ik grapte daarbij dat de Groene Boog gezien de huidige maatregelen nu mijn kathedraal is. Gezien het totale aantal bewoners is dat toch een aardige score aan kerkbezoek. Omdat ik zelf als vrijwilliger al gevaccineerd ben gaf het ook gelegenheid om bij bewoners op huisbezoek te gaan. Het is heel inspirerend om de verschillende verhalen te horen van de mensen, maar ook over hun pijnen en hun verdriet.

Door het voorbeeld van een stagiair van me, nam ik nog een volgend initiatief. Een eucharistieviering is tamelijk eenrichtingsverkeer. Het leent zich niet om in gesprek te gaan. Daarom ben ik begonnen met een zogenaamde 'Bijbelbabbel'. Eens per maand mensen uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan naar aanleiding van een bijbelverhaal. Niet te lang, drie kwartier. De eerste keer had ik vijftien kopietjes gemaakt van het verhaal van de Goede Herder met de verwachting dat dit veel te veel was. Het bleek te weinig. Met 22 mensen zaten we in een kring en ik was geraakt door de verhalen, door de bijbelkennis ( daar zijn mensen vaak veel te bescheiden over ), de alertheid en de bereidheid tot praten. Een van de bewoners merkte op dat het beeld van een 'herder' wat ver van ons af staat. Nu zou het beeld eerder zijn van die van een ziekenverzorgster: dat wat je ervaart door een goede herder, ervaar je nu door het verplegend personeel. Jezus die als Hij nu zou spreken, zegt: Ik ben de goede ziekenverzorgster. 'Komt allen tot mij die uitgeput zijn en onder lasten gebukt.' Een goed initiatief dus om te blijven volhouden.

We zitten nu nog in coronatijd, maar zo'n woonzorgcentrum is een prachtige plek om er daadwerkelijk voor elkaar te zijn. Niet alleen als pastoor en overige parochianen naar het woonzorgcentrum toe, maar ook onder elkaar. Ik zie veel vriendschap en zorg onder elkaar, voor

elkaar. Maar ook dat het huis met haar bewoners van betekenis kan zijn voor de wereld daarom heen.

Pastoor Gerben Zweers, parochiefederatie Heverlee