

## **NIEUWE STAGIAIR IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE**

Van oktober tot en met mei zal er weer een stagiair actief zijn in onze parochie. Het gaat om Warlito Borja. Hij heeft zijn theologische studies al achter de rug, maar hij wil graag diaken worden. Een diaken is een oud ambt in onze kerk dat open staat voor gehuwde en ongehuwde mannen. Meestal vervullen zij hun ambt op het grensvlak van kerk en maatschappij. In de liturgie kunnen ze preken en het evangelie voorlezen, dopen en de kerkelijke getuige zijn bij een huwelijk. Na een inwerkperiode zal hij vooral zijn vaardigheden oefenen in de prediking, liturgie en werkgroepen. In het onderstaande stukje wordt hij voorgesteld.

### **Warlito Borja , "oorlog in het klein"**

Warlito, "oorlog in het klein", zo stelde hij zich voor als een soort geheugensteuntje . Ik ontmoette hem voor het eerst in de kapel van WZC Remy waar we zondag voormiddag onze wekelijkse eucharistieviering hielden. Hij wilde ons helpen mee de bewoners te halen voor de viering, alles klaarzetten, misschien wel voorlezen, kortom deel uitmaken van onze kleine groep vrijwilligers. Zijn wil om behulpzaam te zijn, er te zijn voor zijn medemensen, was heel sterk voelbaar. Ondanks zijn donkere huid had hij al snel de oudjes voor zich gewonnen.

In de Filipijnen waarvan hij afkomstig is, heeft hij 9 jaar in het groot seminarie gezeten, 4 jaren filosofische en theologische vakken gegeven in verschillende universiteiten. Om zijn verblijf en studies te bekostigen in België had hij meerdere baantjes. Zo heeft hij ook in twee restaurants gewerkt. Geen werk was hem te min.

Hoe kwam Warlito in België terecht ? Via de Filipijnse universiteit La Salle kreeg hij een aanbeveling om masters en doctoraat aan de KU Leuven te behalen. Via de KU Leuven bekam hij een studiebeurs. Ondertussen droomde Warlito ervan om diaken te worden, volgt hiervoor ook de nodige opleidingen en is nog steeds kandidaat diaken.

Stel je voor : In de vroege uurtjes gaan werken in de Alma, studeren aan de KU Leuven, een opleiding volgen als diaken, daarbuiten Nederlandse cursus volgen, 's avonds nog ergens gaan opdienen in een restaurant en zondags present zijn om ons een handje toe te steken in WZC Remy. En of dit nog niet genoeg was, bekogelde ik hem regelmatig met dictie-oefeningen om zijn uitspraak te verbeteren. Ik spoorde hem ook aan om lid te worden van de Leuvense bibliotheek en luisterboeken te lenen. En zo zag je Warlito wel eens op de fiets met zijn oortjes luisteren naar een boek.

Zijn grootste uitdaging blijft de Nederlandse taal doorgronden om te voldoen aan de hoge eisen van de Kerk en het Vlaamse ministerie van Onderwijs. In de maand juli volgde hij nog een intensieve cursus Nederlands.

Zijn persoonlijk leven bleef ondertussen ook niet onbewogen. Hij huwde met Raquel Mariano en eindelijk werd ook hun grote kinderwens vervuld. Zoontje Ulrich Jozef is ondertussen 2 jaar.

De weg was lang en moeilijk, tegenslagen bleven hem niet gespaard. Maar zijn wilskracht en doorzettingsvermogen zijn ongelooflijk groot. We hielden vaak conversaties om zijn Nederlands te verbeteren : we praatten over het geloof, Filipijnse gewoontes, zijn tegenslagen, mogelijke

oplossingen, zijn opdrachten... Op deze manier leerde ik Warlito ook beter kennen : wat hem bewoog, wat in hem leefde.

Na 2 jaar leerkracht te zijn in een Internationale school te Aartselaar, is hij nu godsdienstleraar in Don Bosco in Haacht. Dat hij invloed heeft op jongeren bewees een klas die voor hem het "Onze Vader" zong.

Warlito "oorlog in het klein" Met jouw wilskracht zal je de oorlog winnen !

Dora Duerinckx