

VERSPREID HET WOORD EN NIET HET VIRUS!

Deze uitspraak heb ik niet van mijzelf, maar van de Nederlandse minister Hugo de Jonge. Op een persconferentie ging hij in op de licht versoepelde coronamaatregelen voor de kerken. Ik vond het een mooie uitspraak, die voor ons net zo goed van toepassing is.

Dat Woord verspreiden, dat moeten we nu toch wel iets anders doen. Dat kan via de Kerk en Leven (als je een abonnement hebt), met briefjes in de bus of via de mail, en natuurlijk worden er ook heel wat vieringen via het internet uitgezonden, zoals de viering in de Sint Pieter in Leuven en in Onze Lieve Vrouw van Troost in Heverlee. Op de keper beschouwd is dat veel van hetzelfde: we doen dat wat we normaal ook doen maar dan via internet en met bijzonder weinig aanwezige gelovigen. Wat deze coronacrisis helaas soms ook pijnlijk laat zien is dat heel wat kerkmensen nauwelijks een antwoord hebben op de vraag: en hoe gaan we het nu doen? Hebben de mensen de kerk, God wel nodig als ik denk aan de grote stilte die er soms is na het sluiten van de vieringen, catechese huisbezoeken en vergaderingen? Of gaan we inderdaad ook als kerkgangers en gelovigen een paar maanden op kot zitten en als het een beetje over is, gaan we dan weer over tot de orde van de dag?

Ik wilde zelf niet voor dat laatste kiezen. De kinderen van de eerste communie en het vormsel moeten immers wel catechese blijven krijgen, je moet de vaart er in houden. En dat geldt ook voor ons gelovigen. Ik ben daarom filmpjes gaan maken en heb deze op youtube gezet onder mijn eigen youytubekanaal pastoor gjb zweers. Ik zet er een rondleiding in de kerk in voor de kinderen, of een bijbelverhaal voor de eerste communicanten. Ik bedacht me ook dat een onlineviering een voor veel mensen een redelijk alternatief is, maar dat niet iedereen dat uitzit. Waarom niet de preek afzonderlijk als een film vertonen? Zo heb ik mijn preek als overdenkingen op youtube gezet. Dan moet je juist niet star gaan staan achter een lessenaar, maar vertel een verhaal, maak gebruik van de beelden en de omgeving om je heen. Ik stel me voor dat mensen bij mij aan de keukentafel zitten, en dat ik dan vertel alsof ik in gesprek ben.

Op paasmorgen hield ik mijn overdenking bij een graf dat achter onze kerk in de kloostertuin staat. Of op de zondag van de ongelovige Thomas begon ik bij de biechtstoel om te kunnen praten over vergeving. Een kleine week na dit filmpje kreeg ik een mail van iemand, De persoon wilde graag biechten. Ze was op zoek geweest naar de kerk in haar buurt, en was al jaren niet meer met een kerk verbonden geweest, en was op het filmpje gestuit. Het haar had zo geraakt dat ze graag wilde biechten. En zo hebben we een afspraak gemaakt, met alle veiligheidsnormen die daar bij horen.

Zo kan het dus werken: nieuwe manieren zoeken om een oude boodschap over het voetlicht te brengen. Zo kun je, als je het goed doet, ook mensen raken die anders buiten beeld blijven.

En als u interesse hebt: kijk maar naar mijn youytubekanaal pastoor gjb zweers. U kunt ook kijken onder het strijken.

Pastoor Gerben Zweers osa, parochiefederatie Heverlee