

Uitvaartfiche Sint-Geertrui Leuven

Aanmelding van een uitvaart:

Maria stuurt het rouwbericht door naar Mia Bertmans, Rita Merckx, Lieve Vandeven, Michel Peeters, Frans Smets en Marleen Ingels.

Het uitvaartkoor:

Lieve Vandeven (of Marleen Ingels als Lieve weg is) zoekt een organist en verwittigt de dirigenten: Pater Herman (016 21 99 02) en Lucien Steeno (016 40 21 45), ook Gérard Dewilde, de koster. (016 20 66 90 - 0477 22 28 07) en de twee misdienaars Suzy Schaumont en Toon Luyckx. De leden van het uitvaartkoor worden per mail of telefonisch verwittigd door Lieve(of Marleen)

Lieve brengt de gebedsleider op de hoogte wie de organist en de dirigent zijn.

Ze geeft tevens het mailadres van de organist door.

Het koor bestaat uit een achttiental senioren, waarvan gemiddeld twaalf aanwezig zijn in de diensten. Zij zingen de latijnse uitvaartliederen. Het repertoire nederlandsse liederen is beperkt. Zijn er meer dan twee CD's dan komt het koor niet. Komt er een ander koor, verwittigt dan snel Lieve, zij zorgt ervoor dat de koorleden afgemeld worden.

Een ander koor:

De voorkeur wordt altijd gegeven aan het bestaande uitvaartkoor, doch wanneer de familie een ander koor voorstelt, is een uitzondering mogelijk. De keuze van liederen, het moment van zang, de staanplaats van het koor in de kerk, worden beslist in overleg met de gebedsleider. Dit koor of solist(e) dient zich aan de gregoriaanse uitvaartliederen te houden. De familie zorgt zelf voor een organist.

Zingt een soliste naast het uitvaartkoor, dan niet meer dan twee liederen.

Het financiële plaatje is ten laste van de familie.

Het kruisje:

Marleen (016 22 14 10) en Lieve (016 22 18 13) spreken af wie het kruisje maakt .

Ze leggen het in de pastorie en de dag van de uitvaart legt Lieve het in de sacristie.

Na het 'In paradisum', in het buitengaan, wordt de familie uitgenodigd om het kruisje achteraan in de zijkapel links op te hangen.

Met Allerzielen worden allen voor de dienst van de overledenen uitgenodigd

en krijgen ze het kruisje mee naar huis. De uitnodiging voor de familie van de overledenen stelt Mia op en geeft deze door aan Lieve die ze verstuurt.

Mia contacteert ongeveer vier weken na overlijden de familie. Samen komen ze een datum overeen voor de gedenkmis vanwege de parochie.

Deze datum geeft ze door aan Rita Merckx, Lieve en Frans.

De kaarsen:

Voor de dienst branden de twee altaarkaarsen en de Paaskaars, de twee kaarsen rond de kist blijven uit tot aan de lichtritus.

De misdienaars:

De misdienaars dragen een albe. Samen met de voorganger en gebedsleider komen zij binnen.

Eén van hen, draagt het evangelieboek en plaatst het bij het binnenkomen op de staander. Ze

nemen vooraan plaats op de stoelen, de kant van de doopkapel. Tijdens de tussenzang gaan

misdienaars en gebedsleider het evangelieboek halen en leggen het op de lezenaar aan de kant

van de sacristie, kant van de preekstoel ook. Ze geven water en wijn aan tijdens de offerande,

wijwater en wierook bij de absoute. Op het eind gaan ze mee door de middengang naar de uitgang.

CD's:

De familie dient zelf de muziekinstallatie te bedienen.

Best vooraf komen kijken, na de zondagsmis om 10.50u indien dit mogelijk is of drie kwartier voor de dienst. De duo-koster, Toon, zal dan de nodige uitleg geven.

De bloemen:

Normaal staan er de bloemen van de zondag voordien. Wenst de familie zelf een bloemenstukje te zetten, dan kan dit. Uiteraard moet het beperkt in grootte zijn.

De koster(s):

Gérard (Toon en Suzy) zorgen voor de gewaden, de misboeken, de kaarsen, water en wijn, de communieschaaltjes, de twee kruisen voor op het altaar en het kruisje, de geluidsinstallatie, micro, wrijfwater, wierook, staanders en mandjes voor de offerande. Na de dienst ruimen zij alles op.

De lector:

Bij een dienst met voorganger is de gebedsleider lector. Hij/zij leest aan de linkerkant (kant van de preekstoel) daar staat ook een aparte stoel.

Bij gebedsdiensten wil Patrik Jaspers voorlezen, indien hij vrij is.(0496 99 76 02)

Uitvaartboekjes : 'Wij geven uit handen'

Gérard legt deze boekjes op de voorste rijen klaar. De koorleden hebben een boekje en een map op naam.

Het tabernakel:

Het tabernakel aan het hoofdaltaar bevat één of twee schalen geconsacreerde hosties, die door de gebedsleider na het Onze Vader gehaald worden.

Intrede:

Een misdienaar luidt de bel, allen buigen voor het tabernakel en gaan langs de zijkapel, door de glazen deur, naar het hoofdaltaar. Opnieuw buigen, één misdienaar legt het evangelieboek, de gebedsleider neemt de kwispel die vooraan klaarstaat en gaat met de voorganger door de middengang naar de kist.

De kist staat aan de hoofdingang, bij het binnenkomen, rechts.

Aantal stoelen :

Ongeveer 300. Er wordt in de kerk niets herschikt.

Uitvaartvergoeding:

Gérard noteert de voorganger, gebedsleider en organist op de liturgische kalender.

Michel Peeters, betaalt maandelijks via de bankrekening uit.

De dienst vooraf doorzenden naar:

De voorganger, de organist, de dirigent , de misdienaars Suzy en Piet, Lieve (die het aan Gérard doorgeeft) en bij een gebedsdienst ook aan Patrik.

E-mailadressen :

- dirk.de.gendt@telenet.be
- karel.demarsin@gmail.com
- miabertmans@yahoo.com
- marleen_ingels@yahoo.com
- lucien.steenoskynet.be (dirigent)
- lieve.vandeven@gmail.com
- piet.suzy.schaumont@telenet.be (misdienaar)
- Smets.Trigger@gmail.com (Frans)
- peetersmic@gmail.com
- rita1.merckxskynet.be
- Toon Luyckx, mail naar: tinneke.weets@telenet.be (misdienaar)
- patrik.jaspers@kadoc.kuleuven.be (lector gebedsdiensten)
- Leovandenbosch@hotmail.com