

Nieuwsbrief
oktober 2012

Sint-Lambertusparochie
Heverlee-centrum



Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Waarschijnlijk kent u KERK&leven, zeker onder de populaire naam 'het parochieblad'. Het weekblad telt zo'n miljoen lezers en ook in Sint-Lambertusparochie bereikt het heel wat mensen. Er zijn veel redenen waarom het de moeite waard is om het blad te lezen.

KERK&leven is verankerd in de rijke christelijke traditie en biedt u wekelijks 20 pagina's goed nieuws van ver en dichtbij, een aansporing voor een betere wereld. Het geeft informatie aan jong en oud in een frisse en aantrekkelijke opmaak.

Bovenal is KERK&leven bijzonder omdat het kan rekenen op een breed netwerk van plaatselijke medewerkers. Het bericht over het kerkelijk leven in Vlaanderen en de wereld, maar start met het nieuws uit uw eigen parochie, federatie en dekenij. In de parochie Sint Lambertus en in de federaties Heverlee en Leuven kunnen we terugvallen op een netwerk van correspondenten in verenigingen en werkgroepen die ons nieuws en foto's bezorgen. Iets om iedere week naar uit te kijken!

Geef toe, als informatiebron wilt u KERK&leven niet missen. Heeft u het nog niet in huis, neem dan nu een abonnement. Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten. Twijfelt u nog? Vraag dan een proefnummer.

Voor 27,00 EURO krijgt u wekelijks ons lokaal parochieblad in de bus. Schrijf dat bedrag over op Ibanr. BE24 4314 7384 2138 / Bicnr. KREDBEBB van parochie Sint Lambertus Heverlee. Gelieve te vermelden: "parochieblad Sint Lambertus" alsook uw naam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente.

U mag altijd het bedrag naar boven afronden. Dit steunt de werking van onze parochies!

Wie liever contant betaalt en zijn gegevens persoonlijk doorgeeft, mag dat geven aan een lid van de parochieploeg.

Tot slot: om in 2013 geen nummers te missen, betaalt u best voor 15 november.

Kiezen

Wanneer dit woordje verschijnt zitten we weer volop in de verkiezingskoorts. We moeten kiezen voor... De slogans worden weer eens uitgebazuind. Het wordt de komende jaren heel veel beter en in het verleden ging het allemaal zo slecht. Of is het net omgekeerd?

Voor wie of wat kiezen wij als christenen?

Het doet me denken aan de woorden van Paulus in de eerste Korinthiërsbrief: "Ik ben voor Paulus, ik voor Kefas en weer een ander voor Apollo". "Neen", zegt Paulus ons: "We zijn allen voor Christus". Christus heeft de droom van God zichtbaar en tastbaar gemaakt tussen de mensen.

Fundamenteel verlangen we immers allemaal naar dat ene, gelukkige mensen worden.

Dat project heeft God in onze harten geplant. Al de andere dingen zijn afgeleide doelen van deze goddelijke droom:

zorg voor een degelijk onderwijs.

zorg voor een woonbare omgeving.

zorg voor de zwakke en gekwetste mensen

en noem maar op

Hoe belangrijk deze projecten ook zijn, ze komen hier op de tweede plaats.

Voor de droom hoeven we niet te kiezen, bij de andere projecten moeten we prioriteiten leggen. En dat is kiezen. We kunnen niet alles realiseren in onze parochies, maar wel kunnen we elkaar proberen gelukkig te maken. Kom jij ons daarbij helpen?

Dirk De Gendt, pastoor-deken

Ik bouw mee aan de parochie !

Er gebeurt van alles voor volwassenen ... maar volwassenen kunnen zich ook mee inzetten voor de parochie !

Hier kan je aanduiden wat JIJ in de parochie wil doen !

- Ik wil meewerken aan de parochiale catechese (doopsel, eerste communie, brugcatechese, vormsel, ...).
- Ik wil meewerken in ziekenzorg. (ziekenbezoek, hulp bij activiteiten, ...).
- Ik wil meezingen in een liturgisch koor.
- Ik wil lector zijn in een weekendviering.
- Ik wil meewerken aan kindernevendienst.
- Ik wil meehelpen voorbereiden aan de "Geloofsavonden voor volwassenen".
- Ik wil helpen aan het schrijven van artikels voor het Parochieblad.
- Ik wil meehelpen aan het ronddragen van parochiepost.
- Ik wil een handje helpen als de parochie een receptie of een feestje organiseert.
- Ik wil helpen als er in de parochie ergens een karweitje moet opgeknapt worden (poetsen van de kerk, ...).
- Ik wil

Voornaam:

Naam:

Straat en nr.:

Gemeente:

Tel:

1 - geef dit blaadje af in de sacristie.

2 - of in een briefomslag en steek het in de brievenbus van de pastorie, J. Vandenbemptlaan 2, 3001 HEVERLEE.

3 - of via <http://www.kerkleuven.be/ikbouwmeemee.php>